

EXTRA
2 mei

EDITIE
no.901



D O D E N H E R D E N K I N G

4 mei 1985 in de N.H. Kerk te Broek in Waterland om 19.00 uur
zie voor het programma de achterkant van dit blad

B E V R I J D I N G S D A G

OPTOCHT PRAALWAGENS

Opstellen tussen 11.45 - 12.30 uur op het Nieuwland richting Keerngouw.
route

Nieuwland - Keerngouw - van Disweg - Noordmeerweg - Roomeinde -
Kerkplein - Havenrak - Dorpsstraat - Parallelweg - S 11 -
Eilandweg - Corn.Roelestraat - Molengouw - Zuideinde -
Eilandweg - Hellingweg - Wagengouw tot het Jeugdhuis

BROODMAALTIJD

Om + 14.00 uur eten we gezamenlijk brood met pork in het Jeugdhuis.

BEVRIJDINGSBAL

21.00 uur

in

Jeugdhuis "De Voorhaak" m.m.v. "DE MAKKERS"

In plaats van prijzen voor de praalwagens vindt er tijdens het bal een
verloting plaats.

Bij de ingang wordt u gratis een lotnummer verstrekt, om + 22.15 uur
vindt de trekking plaats en zullen we weten wie
de DRAAGBARE T.V., de RADIO en de WALKMAN
heeft gewonnen.

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 mei 1985

Burgemeester J. Koppenaal spreekt een openingswoord

We zingen gezamenlijk: "Gelukkig is het land"

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent, hij zal
't schier overwinnen al:
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer
de God, die eeuwig leeft
dat Hij ons T'zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewrocht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

Uit: Valerius' Gedenkklink 1626

Spreker: de heer P. Ent

Orgel improvisatie - G. Luitjes

Mevr. P. van Schieveen declameert: "Tot de doden" van Ed Hoornik

Orgel improvisatie

spreker: ds. P.W. Spruijt

We zingen gezamenlijk: "Nederland en Oranje"
(melodie Land of Hope and Glory)

Neêrland, o, mijn Neêrland,
op de kaart slechts klein
't land van mijne liefde
zult gij altoos zijn.
En wanneer uw vrijheid
bruut werd aangerand,
hield ge mét Oranje
trouw en moedig stand.
Hield ge met Oranje,
trouw en moedig stand.

Neêrland en Oranje
één in vreugd en rôuw
altoos bleef Oranje
't volk van Neêrland trouw.
Altijd stond Oranje
pal voor Nederland.
God bescherm Oranje,
en ons vaderland.
God bescherm Oranje
en ons vaderland.

2 minuten stilte

We zingen gezamenlijk: "Het Wilhelmus"

Wilhelmus van Nassauen
ben ik van duitschen bloet
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, o God, mijn Heer!
Op U zoo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Bij het verlaten van de kerk wordt een schaalkollekte gehouden
ten bate van het restauratiefonds van de kerk.